



BATMAN

f.1,35 BF.20

CL

nummer 66 S

WAT ER
MET JE GAAT
GEBEUREN,
BATMAN,
VIND JE
IN DEZE KAAR-
TEN!

... EN BIJ
DE LAATSTE
BEN JE
DOOD!



DETECTIVE CLASSICS

**SUPERSPANNEND!
KEIHARD!**



Niet aarzelen... KOPEN!

BATMAN

Zeg, Batman, heb je nog goeie moppen gehoord de laatste tijd? Weet je wel....grappen...geintjes en zo! Nou wij WEL, hoor! Over deze Grappenmaker, zie je....en hoe hij vrolijk WRAAK neemt!

Weet je wie z'n SLACHT-OFFER is? Hou je vast, Batman...dit zal je schokken! 't Slachtoffer is.....ben je klaar, Batman?... 't slachtoffer.....ben JIJ!!!



Wacht 's even....ga nog niet weg...niet voordat je de CLOU gehoord hebt! HEUS....

hierom lach je je dooo, batman!

"EN ALS IK LACH..."

Aan de rand van Arkham, in Nieuw Engeland, staat 'n afstotend gebouw....het tehuis voor de GEVAARLIJKSTE mensen ter wereld....het asiel voor de MISDADIGE GEKKEN....



Binnen is alles routinewerk. Niemand vermoedt dat er direkt CHAOS zal ontstaan.



Hier is je koffie, Al!

Dank je, Petel!
Zeg, heb je de krant van vandaag gezien?
't Nieuws is ROT!

...Oorlogsdreiging...
energie-krisis....kerels worden OMGEKOCHT! 't Is...



....'t Is inderdaad om....
je ROT.....hi-hi-hi.....ROT te lachen....



HA-HA-HA
HA-HA



En elders in 't gebouw krijgt de BEROEMDSTE gast z'n diner geserveerd....

Je LIEVELINGS....Grappenmaker....hi-hi-hi....lievelings-ETEN!



Is er iets dat op je verkrampte LACHSPIEREN werkt, cipier....?

K-K-Kan niet....ophouden met....l-l-lachen....

Je hebt ZO'N enorme lol....

....dat je je SLEUTELS kan verliezen!

Hier.... ik hou ze wel voor je VAST!





HA HA
HA!

Daar HOU ik
van... 'n dank-
bare toehoor-
der... ook al
wordt-ie UIT-
GE-
LACHEN!



Ik hoef
alleen maar door
deze keukendeur
te verdwijnen en
in de AUTO
te springen, die
m'n mede-
plichtige klaar-
zette....

Ik heb al met je auto
afgerekend, Grappenmaker
....nou reken ik met
JOU af!



BATMAN! Ik had al VERWACHT
dat je m'n afscheidsfeestje zou bin-
nendringen....

....dus heb ik
NOG wat gasten
uitgenodigd!



M'n mede-veroordeelden,
wier celdeuren ik op
weg naar buiten ge-
opend heb!

Ze vertellen me
dat ze je GRAAG
willen ontmoeten!



Grommend
vallen
de gekken
aan....

Wat heerlijk! Wat
er nou ook met Batman
gebeurt, de wet kan deze
moordlustige maniakken er
niet verantwoordelijk
voor stellen!

De eerste twee stoppen...als door 'n muur getroffen!



Batman is 'n meester in het ongewapend vechten....KUNG FU....



...en JUDO....



...en AIKIDO....



....en gewoon ouderwets VUIST-VECHTEN...!



Maar de verhouding is 12 tegen 1.... en z'n vijanden vechten met de wanhopige kracht der WAANZIN! Maar toch....

....KAN hij winnen...







En dan, in 'n laboratorium in de buurt....







....nou is 't
MIJN beurt!



En
dan NOG een,
voor alle
ZEKERHEID!



HA! Laat me
niet lachen....
'n REVOL-
VER pak-
ken!

Ga je
gang....ik zal je
met genoeg
MOLLEN!

Geen revol-
ver! De baas zei
dat, als je me PAK-
TE, ik je DIT
moest geven....



Een ZAK-
bandopname-
apparaat!

Jawel....met
'n boodschap van de
Grappenmaker!

CLICK!



Luister, Batman....
hier lach je je DOOD
om!

Dat kop koffie
dat je in 't gekkenhuis
dronk, was GEDOOPT!
De UITWERKING
wordt steeds STERKER....en
binnen 72 uur LACH JE
JE DOOD!

'n Passende wraak
voor de Grappenmaker,
vind je niet?



Be-LACHELIJK! Denkt-
ie dat ik z'n gekke
verhaal GELOOF?

Als de moord op
dr. Hamish niet zo
TRAGISCH was....

....zou ik
LACHEN....



....en dat zal
ik ook!

....en eindigen in een verbijsterde SNIK! En Batman
fluistert scherp.....



't Is waar!

't Is alle-
maal
wáár!



De
Grappen-
maker zei dat ik
3 DAGEN had!

Tijd genoeg om met
de Batjet naar Londen....

....te gaan en die dr.
ROCKWELL te konsul-
teren, waar Hamish
't over had....!

Binnen 'n
uur zit Bat-
man in de
lucht en in
gedachten
verzonken....

Gelukkig! Dat
spookachtige GELACH is
VOORBIJ....voor-
lopig....



Belde dr.
Rockwell op....

....en hij
houdt zich klaar
om me te behandelen











En dan m'n
ANDERE lied?

"Ze was maar een
drukkersdochter,
maar ze was
mijn TYPE
niet!"

Walgelijk....
maar ik
kan niet op-
houden
met lachen!



En dan 't lied
van de
GEVANGENE?

"Ik BAKTE
voor jou!"



Onderbreek me niet als je
DEZE al kent.... "Ze was
maar 'n SCHEIDSRECH-
TERSDOCHTER,
maar was nooit veilig
als ze UIT
was!"

HA-HA-HA

Ledematen
TRILLEN.....
ribben doen
PIJN...van
z'n gemene, onbe-
heerste LACHEN!



't Touw
SMEULT! Nog
maar 'n paar seconden
om dr. Rockwell
te redden!

En hoe
vind je DEZE,
Batman?



M'n hotelkamer is ZO
klein dat de muizen zelfs BOCHELS
hebben!

Moet me concentreren....z'n STEM
...en die walgelijke, niet-leuke
moppen blokkeren!



NIET-LEUK....
JA!!
ZO moet ik 'm
verslaan!

....ik bel
de ober om
'n kan
FRISSE
LUCHT!!



Ik steek de
voordeursleu-
tel in het
slot...

....en meteen
breekt de àch-
terruit!

Batman....
je
LACHT niet
meer---?

Nee, niet
MEER,
klown!



Op dat moment
knappt het
touw....



....'t scherpe mes VALT....



....en staat plotseling stil, geen c.m.
van de angstige dokter af!



Sorry dat ik niet vlugger was! Ik moest wat UITKIE-NEN!

Ik sleep je daarvan-daar...



....en maak je los zodra ik met de JOKER afgerekend heb!

Gebeurde wat geks op weg naar 't teater! 'n Vent vroeg me om twintig dollar voor een kop tee....



...ik zei: Tee kost maar 'n dubbeltje en....

....UGGH....



....en hij zei..... MMFF....ik geef grote FOOIEN!

STOP maar, Joker! Zoals Koningin Victoria eens zei....



"...wij zijn NIET ge-amuseerd!"

't Daagt in Londen....'n prachtige, warme zon brandt de mist weg en verwarmt dit voorstad-hospitaal....

Ik heb je ingespoten met 't tegengif tegen het serum van de Grappenmaker, Batman!

Over een minuut moeten we de UITWER-KING ervan merken!

Terwijl we wachten.... wil ik je vragen hoe je gisteravond 't serum kon overwinnen en m'n LEVEN redden?

SIMPEL, dokter....

Ik redeneerde dat dat spul me liet lachen als ik iets ERGS zag...zoals bij voorbeeld DOOD.... of GEWELD!

Daarom dacht ik dat iets ECHT grappigs me op de TEGENOVER-GESTELDE manier zou laten reageren!

Dus concentreerde ik me gewoon op de leukste scènes uit alle MARX BROTHERS films!

BRILJANT! En nu is 't tijd om 't tegengif te testen! Let goed op!

'n Vork zegt tegen een lepel: 'Wie was die taartschep, waar ik je mee betrapte?'

De lepel antwoordt....

"Dat was geen schep! Dat was m'n MES!"

'n Waarlijk walgelijke mop....en je GLIM-LACHTE zelfs niet eens!

GEFELICITEERD, dokter!

Je behandeling is een ONVERDEELD succes!

einde

DE WETENSCHAP ZEGT DAT JE 'T MIS HEBT

ALS JE GELOOFT DAT

...we de huidige positie in de ruimte kennen van 't ANDROMEDA ZONNESTELSEL....de naaste buur van onze eigen Melkweg.



Aangezien 't Andromeda stelsel 1,5 miljoen licht-jaren van de aarde verwijderd is, zien we dat niet zoals het vandaag is, maar zoals 1,5 miljoen jaar geleden! We weten niet eens WAAR het vandaag is....en of het nog wel BESTAAT!

....Een stof altijd minder weegt nadat hij verbrand is, dan in zijn natuurlijke staat!



Als MAGNESIUM verbrand is, weegt 't overschot MEER dan 't oorspronkelijke element!

....POLARIS altijd de Poolster is geweest en zal blijven....

...het mogelijk is te niezen met je ogen open!



Niezen bewerkstelligt een reflex-sluiting van de ogen.



Over 13.000 jaar, net als 14.000 jaar geleden, zal VEGA de POOLSTER zijn....de plek in de noordelijke hemel waarheen de aardas wijst.



Hallo! Af en toe schrijven lezers en lezeressen ons om voor te stellen dat mijn WONDERTIENER uniform eens wat moet worden gemoderniseerd! In feite hebben sommigen hun eigen ideeën voor nieuwe kostuums ontworpen en ons toegezonden!

Hier zijn een paar voorbeelden....



Een nieuw imago voor **ROBIN**



Opzienbarende verhoudingen!

In de loop van een werkweek leggen de liften in New Yorks gebouwen een afstand af gelijk aan drie reisjes heen en weer naar de maan.



De totale massa van alle atomen, molekulen en kosmisch stof in de ruimte tussen sterren is gelijk aan de gekombineerde massa van ALLE STERREN in het heelal.....



"Kegel" Nevelvlek, een massa gas en kosmisch stof, duizend lichtjaren bij ons vandaan, gefotografeerd door een teleskoop....

Er zouden 2.000 vuurvliegjes nodig zijn, die alle tegelijk oplichtten, om een kamer te verlichten met dezelfde intensiteit van één brandende kaars.



Een kubieke voet atmosfeer op bodem-niveau op aarde bevat drie miljoen keer meer lucht dan een kubieke voet atmosfeer 160 kilometer hoger.



Een blik op de aarde van een hoogte van 160 kilometer.



Geheime identiteit: DICK GRAYSON

Gegevens: Verscheen voor het eerst in 1950 als kleine jongen, werd later door Bruce Wayne (alias BATMAN) als pupil geadopteerd en opgeleid. Ging in 1969 naar de Hudson Universiteit, en krijgt nu af en toe z'n eigen verhaal in de Batman serie.

ROBIN

DE WONDER TIENER

ROBIN, de WONDERTIENER, is een van 's werelds grootste detectives... dat weet iedereen! Maar Dick Grayson

— Robins ware identiteit — heeft die reputatie niet! Integendeel! Want Robins identiteit zou ernstig gevaar lopen als Dick Grayson als detective optrad! Wat is er dan gebeurd? Waarom neemt Dick de rol van Sherlock Holmes op zich? En wat doet Robin daar nou aan? Voor een van de meest fantastische situaties waar de Wondertiener ooit voor geplaatst werd, moet je de voetstappen volgen van....

**Detective
Dick Grayson!**

HAHA! Wat 'n
stomme detective is die
DICK GRAYSON!



COPYRIGHT © 1980 by NATIONAL COMICS PUBLICATIONS, INC.

Gauw omslaan!

ROBIN

Op 'n ochtend, in Dick Graysons klas op de Gotham HAVO....



Zoals je weet onthullen aanleg-tests je talenten en laten zien voor wat voor werk of loopbaan je 't meest geschikt bent!



Gossie, Dick... ik heb m'n zinnen erop gezet om na 't examen van volgende week reporter..

Geen zorg, Mary....je bent net als je vader een GEBOREN reporter....en je test zal het BEWIJZEN!



En als de leerlingen aan de test beginnen....

Hemeltjel Ik heb 'n vlek op 't formulier gemaakt!

Rustig, Mary.... laat je niet van de wijs brengen!



En als Dick de test bekijkt....

Rare vragen, maar interessant! 's Kijken wat ik ermee kan doen....



Detective Dick Grayson

Later, als de test klaar is en 't lesuur voorbij, gaat Dick naar huis...en ontdekt dat daar belangrijker zaken wachten!

Mary Collins nam die test erg serieus! Oh-oh! Het Batsignaal! Robin wordt **OPGEROEPEN!** Ik moet weg wezen!

Even snel verkleed, 'n halsbrekende rit in de Batmobiël, en Wondertiener Robin arriveert op 't Hoofdbureau van Politie....

HOUTEN.

't Is ernstig, Robin! Ik vrees dat Houten-poot Baxter weer in ons midden is!

POOT BAXTER?! Die misdadiger met de dodelijke houten poot? Maar die was toch **DOOD?**

DIT ZIJN DE BEKENDE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN BAXTERS HOUTEN POOT.

REVOLVER



Die berichten waren **VOORBA-RIG!** Houten-poot **LEEFT** nog...en we moeten 'm vinden en **ARRES-TEREN!**



GIFPIJL

RADIO TOESTEL



GEHEIM JUWELN VAK

Juist, kommissaris!



CAMERA

Intussen worden de volgende dag de resultaten van de aanleg-test aan Dick Graysons klas meegedeeld....

En nu Roger Willet! Roger...volgens jouw test zou je 'n uitstekend vlieger kunnen worden!

Piloot! Tjonge, dat wil ik best!

Dan wordt Mary Collins' naam genoemd....

Mary...we weten allemaal dat je reporter wilt worden, maar 't spijt me, kindlief! Je test wijst interessante mogelijkheden aan...maar geen aanleg voor reporter!

Ooooh! (Snikt!)

ROBIN



Detective Dick Grayson

Later, in 'n kamer van het hoofdbureau...



En als Dick zorgvuldig alles bekeken heeft....



U ziet niks...maar ik WEL! Mijn advies is, dat u vanavond naar 't strand gaat, zolang het ijzer nog HEET is!

Hmm....ze zeggen dat je praktisch een GENIE bent! Misschien wèl...misschien zit er wat in dat INTUÏTIE gedoe! Ik volg je raad OPI!



Twee vliegen in één klap! Terwijl hij zich ROT zoekt, kan Robin in AKTIE komen! En als Wilson terugkomt, zal-ie geen hoge dunk hebben van Dick Grayson als detective!



Die avond laat....



Oh-Oh...Gotham strand! Wat een toeval! Nou zit ik ECHT in de puree! Wilson denkt vast dat Grayson 'n tovenaars is!



ROBIN

Volgende dag, op school....

Oh, Dick....Iedereen is zo trots op je! Je aanleg-test had 't helemaal goed! Ik snap niet waarom ik de mijne zo verknaalde....

Ik ook niet, Mary....en zodra ik tijd vind, ga ik er wat aan DOEN....

En dan, na school....

Zeg, jong! Je bent geweldig! Je had Baxter goed in de gaten, maar wij namen je niet ernstig! Kom mee, ik wil dat je de plek van de misdaad 's bekijkt!

Goed zo! Dat geeft me de kans om NOG 'n wilde gevolgtrekking te maken....en ditmaal zal 't heel ONNOZEL zijn!

Intussen, in de schoolplaats van Baxter....

Mooi geschoten, baas! Zeg....ik lees hier dat 'n jochie genaamd Dick Grayson diefje-met-verlos met je gaat spelen!

BAH! 'n Schooljongen....laat me niet lachen! Zelfs die jonge sukkel ROBIN is geen partij voor me! Dacht je dat ik me dan zorgen maak over 'n schooljongen?

Niks hoor, Biff! Niets kan mij en m'n HOUTEN POTEN tegenhouden! Hoe vind je deze nieuwste?

'n VLAMMENWERPER! Tjonge....wat jij niet allemaal uitvindt!

En op dat moment in 't pakhuis aan 't Gotham strand....

Ja, ja...t was inderdaad Baxter! Je ziet de indrukken van z'n houten poot op de houten vloer....

Die putjes zijn interessant! Ik moet als ROBIN bestuderen....dus gooi ik Wilson nu meteen van 't spoor af!

Hmm....uit dit alles leid ik af dat Baxter 'n roodharig vriendinnetje heeft! Helpt u dat soms?

Roodharig, hè? Ga weg....hoe kan ik dat nou weten?

Laat maar! Wat dat jong zegt is voor mij goed genoeg. Laten we naar 'n roodharige gaan zoeken!

Detective Dick Grayson



ROBIN



Detective Dick Grayson

En 't volgende moment....



ROBIN



U hebt gelijk, mr. Wilson! Ik wil nog maar één laatste ding doen....dit verhaal aan 'n vriendin van me geven, die 'n baan als reporter zoekt!

Nou, dat zal 'n mooie primeur worden, jong! 't Is een pracht-verhaal!



De volgende dag vertelt Robin z'n nieuwste avontuur aan Batman...

Toen ik eenmaal vastgesteld had dat Baxter 'n kaliber 25 revolver in z'n poot had, was ik goed op weg. Dat kaliber is zeldzaam.... bijna uitgestorven....

Dus je ging de verkoop van kaliber 25 munitie na en vond zo Baxter! Maar wat gebeurde er met z'n houten poten?

HOUTEN-POOT BAXTER ZAK



ZUUR! Toen ik Baxters schuilplaats ontdekt had, kon ik binnen sluipen en z'n kist met reservepoten met 'n langzaam werkend zuur vullen!

Hmm... 'n uitstekende manier van saboteren! 't Gebeurde vlak onder hun neus en ze merkten er niks van!



Tja! Ik MOEST 't zo doen, weet je. Ik kon Baxter niet arresteren voor ik Grayson eerst grondig in diskrediet bracht! En m'n plan werkte VOLMAAKT!



Daags daarna...

Oh, Dick....ik HEB 't baantje!

Jouw verhaal bezorgde me 'n baan bij de STER! Ook al HAD ik m'n test verpest!

Je verpestte 'm NIET, Mary...en juist DAAROM gaf ik je dat verhaal! Je bent 'n geboren reporter, zoals ik altijd al zei!



Ik heb wat rondgesnuffeld! Ik herinnerde me dat je 'n vlek gemaakt had op je formulier....dus kontroleerde ik dat en ontdekte dat ze per vergissing Miriam Colts naam op JOUW formulier hadden gezet!

Verroest! En kijk 's wat ik gedaan heb....jouw verhaal opgeschreven, precies zoals je 't me vertelde...en waarin jij 'n SUKKEL bent! Nou ja....ik vind je nog steeds een reuze detective.... EN een FIJNE VENT!

THAM STER
HOUTEN-POOT BAXTER
GEPAKT!!

BLUNDER VAN ONHANDIG
SCHOOLJONGEN SPEELT
GANGSTER IN DE KAART! MAAR
ROBIN BRENGT REDDING!

DICK GRAYSON GEEFT
SPEURWERK OP! GOTHAM
KAN WEER ADERHALEN!

Einde

Tex Willer

Groot formaat wildwestpaperbacks.
128 blz. pure opwinding in woord en beeld
plus een interessant artikel
over de geschiedenis
van het ruige Amerika



Binkie

Knotsgekke avonturen van een toffe
tiener. Een hele hippe eindeloze
lachbui

